



## Bestyrelsens beretning GF 2008

Kære venner

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer velkommen til SANDs generalforsamling. Til de af jer som ikke kender mig, kan jeg sige at jeg hedder Ewald Pohle og er næstformand i SAND. I og med at vores formand, Torben Høecke er ukampdygtig, har jeg fået æren af at fortælle jer, hvad der er sket i SAND det sidste års tid.

Sidste års tema var "Tilbage til rødderne". Dette tema har vi forsøgt at forfølge på flere måder. Først og fremmest har vi fået vores månedlige nyhedsbrev, SANDsigeren. Hver måned får hver eneste beboer på en boform og hvert medlem af vores SANDudvalg tilsendt en SANDsiger. Det holder os hver især orienteret om hvad der sker i SAND lige nu og hvad der kommer til at ske i fremtiden. Samtidig giver det os en mulighed for at dele viden og erfaringer med hinanden, og igangsætte diskussioner på hjemløseområdet.

Det er mit indtryk, at der er rigtig mange ude på boformerne, der har lært SAND at kende gennem SANDsigeren. Jeg er dog lidt ked af, at der ikke er flere som skriver indlæg til SANDsigeren. Derfor vil jeg opfordre alle til at skrive om stort og småt - godt og skidt. Hvis I ikke føler som verdensmestre til at skrive, har vi Trine, som er redaktør på bladet, og som gerne skriver historien for jer, hvis I bare fortæller den.

Vi har også fået en ny hjemmeside. Da vi gik i gang med at lave den, viste vi godt at der var mange af os som ikke havde mulighed for at gå på nettet for at se på den og bruge den. Vi valgte alligevel at putte en masse penge i at få lavet en ny hjemmeside. Dels fordi vi var i gang med at lave SANDsigeren og derfor kunne bruge vores nydesignede logo på hjemmesiden, og dels for at få de to ting til at hænge sammen.

Vi har forsøgt at få masser af billeder og små videofilm ind på siden, for at gøre den sjovere at se på. For hjemmesiden gælder det også, at for at den skal være spændende at se på, kræver det, at I fodrer den med historier, billeder og videofilm.

### SANDs kerneopgaver

SANDs nye initiativer har ikke fået os til at glemme vores kerneopgaver. Vi har som altid haft tillidsmandskurser, temadage og fælles SAND møder. I år er det faktisk 10. gang at SAND holder temadage. Det vil jeg da gerne lige benytte lejligheden til at opfordre jer til at komme til. Temadagene er d. 24. – 25. april og holdes på Brogården i Strib nær Middelfart. Der kommer en invitation ud til jer, men skriv det allerede nu i jeres kalender.

Både vores kerneopgaver og vores nye initiativer med SANDsigeren og hjemmesiden, har også det formål, at holde sammen på SAND som organisation. Også gennem det sidste år har det været svært. På bestyrelsesniveauet snakkede vi lige efter jul om, at der ikke var nogen i bestyrelsen som havde forladt den i utide. Glæden over dette varede meget kort i det vores formand faldt ned i et sort hul. Torben har været en rigtig god formand for SAND og taget et stort ansvar. Men selvom man har været stabil igennem lang tid, må vi bare erkende at vi er en forholdsvis skrøbelig flok, hvor isen vi går på, er meget tyndere end vi selv og vores nærmeste tror.

Vi ser det også i vores SANDudvalg. Der er mange ildsjæle, som gør et kæmpe arbejde i udvalgene, men som af deres gode hjerte glemmer at tage vare på sig selv og derfor brænder ud. I denne forbindelse er det værd at huske på Torbens afsluttende ord i sidste års beretning: **Ingen kan alt - Alle kan noget - Sammen kan vi det hele**

Vi skal hver især tage ansvar: for det vi selv laver, for hinanden og for SAND. Det betyder også, at vi nogle gange skal sige fra, indrømme at vi påtager os for meget eller påtager os for lidt og lader andre knokle derudaf til de knækker sammen.

Det er dog langt fra alle de der her forladt SAND, der har gjort det fordi de sled sig selv op. Vi ser heldigvis rigtig mange, der får arbejde eller nye interesser, der lige meget hvor gerne de vil, ikke kan forenes med SAND arbejdet. SAND har f.eks. mistet Poul Jeppe Hagde og Birgitte Brockmeyer til det forjættede arbejdsmarked.

Det arbejde man laver i SAND løfter heldigvis de fleste af os og giver os mod på livet.

### **Samarbejde**

Kodeordet er samarbejde, i SAND men også med omverdenen. SAND valgte for mange år siden samarbejdslinjen for at løse de mange problemer vi så på hjemløseområdet. Gennem det sidste år har vi arbejdet sammen med rigtig mange af vores gamle venner, men også fået nye. SVID, LVS, SBH og LAP, er nogle af de andre bogstavsorganisationer fra gamle dage. Disse har også alle en lille eller stor andel i et uddannelsesprojekt SAND er gået med i. Next stop job hedder projektet og er kort fortalt et frivilligt tilbud til vores folk, som har til hensigt at hjælpe folk ud på arbejdsmarkedet gennem en blanding af jobpraktik og undervisning. Som alt andet SAND rører ved, er brugernes egne ideer også vigtige i Next stop job. SAND er gået med i projektet for at forsøge at gøre noget andet og bedre end det kommunerne normalt gør for vores gruppe for at få os ud på arbejdsmarkedet. Foreløbigt har projektet kun kørt i Odense, men vil sprede sig til resten af landet i løbet af de næste år.

Vi har også indledt et samarbejde med Den Sociale retshjælp, der er bosiddende i Århus. Retshjælpen har forskellige afdelinger. Det er gældsafdelingen vi først og fremmest kommer til at arbejde sammen med. Vi ved at der er mange af os som har store gældsposter, som kan virke meget uoverskuelige. Den sociale retshjælp kan først og fremmest hjælpe os med at få styr på gælden, så vi slipper for at blive forfulgt af SKAT og blive slæbt i retten i tide og utide. Og hvis vi er heldige, kan vi blive gældssanerede eller få lavet fornuftige afdragsordninger.

Der er imidlertid også en langsigtet gevinst ved samarbejdet. Når der er tilstrækkelig mange af os, der har fået hjælp til at få styr på vores gæld, kan vi rejse gældsspørgsmålet som en politisk sag og foreslå bedre ordninger for at få en irriterende gæld ud af verdenen eller lave tiltag, der begrænser antallet af folk, der havner med en uoverskuelig gæld.

Vi har også fået nogle nye samarbejdspartnere. Kommunalreformen, som trådte i kraft d. 1. januar 2007, har haft stor indflydelse på SAND arbejde i det sidste år. For det første har kommunerne overtaget det sociale område og herunder ansvaret for at lave tilbud til hjemløse, hvad enten det er væresteder, boformer eller gadeplansarbejde. Denne opgave er ny for mange kommuner. Heldigvis har mange af kommunerne erkendt at de skal have hjælp til opgaven og har henvendt sig til SAND. Vi er blevet inddraget i arbejdet med at lave kommunale målsætninger på hjemløseområdet. I Odense har de lavet et Udsatteråd, hvor vi har fået en mand med i. Flere andre steder har man planer om at oprette udsatteråd, og her er SAND også med i processen.

Med kommunalreformen kom også regionale udviklingsråd, som bl.a. har til opgave at overvåge og udvikle vores område. SAND har repræsentanter i 4 ud af 5 udviklingsråd.

I forbindelse med kommunalreformen skulle de forskellige lovgivninger også laves om, så ændringerne også afspejlede reformen. I vejledningen til Serviceloven er SAND nu nævnt som De hjemløses

organisation. Det kan jeg kun tolke som en blåstempling af det lange seje træk SAND har lavet. Nu er vi en anerkendt samarbejdspartner på det nationale, det regionale og det kommunale niveau.

Før vi klapper os selv for meget på ryggen, skal det også siges, at ude lokalt, både på boformer og i kommuner, er der mange som stadig ikke kender SAND.

Vi har stadig et problem med at komme ud i krogene. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at det ikke er let at organisere folk som har problemer med misbrug, psyken, deres økonomi, sociale problemer og hvad ved jeg. Folk kommer og går på en boform, og det samme går beboerrådene.

Vi skal stadig være bedre til at sikre at beboerne på boformerne udnytter deres ret til at få indflydelse. Vi kan kritisere boformslederne for ikke at sætte rammerne for at beboerne kan få indflydelse, men jeg syntes først og fremmest, at vi bør gribe i egen barm og starte med at diskutere, hvad vi kan gøre bedre for at få beboerrådene på fode og støtte dem i deres arbejde.

Og vi har redskaberne til at gøre det. Vi har vores netværk, hvilket hænger bedre sammen efter vi har fået SANDsigeren, men vi har også fået et godt redskab i den undersøgelse SAND færdiggjorde i sommer. Vi undersøgte hvilke områder brugerne gerne ville have indflydelse på, hvilke områder de faktisk havde indflydelse på og hvor stor indflydelse de syntes de havde. Vi spurgte også personalet om dette. Derfor ved vi rigtig meget om hvad det er for områder vi skal vægte og på hvilke områder personalet og brugerne er uenige om brugernes indflydelse.

### **Den hjemløses rettigheder**

Sidste år var temaet for SANDs arbejde "tilbage til rødderne". Dette tema var valgt fordi vi gerne ville styrke de værdier der har båret SAND frem til det vi er i dag, og fordi vi gerne ville sætte fokus på ryggraden i SAND, nemlig beboerrådene. I år har vi et nyt tema, "De hjemløses rettigheder". Jeg syntes det ligger i direkte forlængelse af sidste års tema på den måde, at det også har at gøre med den harme over at blive sat på sidelinjen i vores egen sagsbehandling, ikke at have indflydelse på tilbuddene til hjemløse, der gav de nødvendige kræfter til at insistere på at få indflydelse – som mennesker og som organisation.

Det er ikke nok, at man skriver vores retssikkerhed og vores muligheder ind i lovgivningen. Det skal også afspejles i den måde vi mødes på i systemet. I alt for mange tilfælde ser vi, at lovens bogstav pludselig forandrer sig når man står i sagsbehandlerens kontor. Den sociale lovgivning er til for vores skyld, ikke for kommunale sagsbehandlere eller kommunalpolitikere. Det skal vi åbenbart minde dem om.

Vi har allerede taget det første skridt for at komme vores mange nødstedte borgere til hjælp. I januar – februar – marts har vi lavet bisidderkurser, så vi nu har endnu flere folk i organisationen som kan hjælpe andre med at få deres sag hørt.

Jeg syntes godt vi kan slå fast at SAND er kommet for at blive, og at vi er blevet så store, at vi ikke bare kan sættes udenfor døren. Derfor er det også på tide at øge trykket i vores krav og ønsker. Jeg lægger op til at vi i højere grad skal sætte dagsordenen på den politiske dagsorden og være mere frække og skarpe i vores udmeldinger. Vi har positionen til det og vi har netværket til det.

Og dette er ikke bare tom snak. Selvom vi ikke har været særlig aktive i forhold til medierne i det forgangne år, er vi blevet omtalt eller interviewet til medierne som aldrig før. De kære journalister er ved at få øjnene op for os. Det kan vi lige så godt benytte os af.

Her til slut vil jeg sige tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, som ikke genopstiller til SANDs bestyrelse. En tak til Birgitte Brockmeyer, Ega, Poul Jeppe Hagde Niels Elbrønd og Torben Høecke for

deres arbejde i SANDs bestyrelse. Niels er en af dem som har været med fra start. Men husk nu, at selvom man ikke sidder i bestyrelsen her eller der, er man stadig med i SAND.

Jeg vil også gerne lige benytte lejligheden til at mindes en af de andre, der har været med fra starten, men som så mange andre fra vores geled, døde for tidligt. Ole Rudolf var igennem flere år formand for SAND. Han formåede at samle SAND og sende os i den samme retning til trods for vores mange forskelligheder. Selvom det er sørgeligt at se hvordan det hårde liv tager livet af folk som Ole, er jeg overbevist om, at vi gennem vores arbejde i SAND, kan være med at give hjemløse bedre vilkår og forhindre endnu flere i at blive hjemløse.

Tak fordi I er kommet til SANDs generalforsamling. Det er jeres støtte og engagement, der skal bære os videre nu og i fremtiden.