

SANDSIGER

NR 11 NOVEMBER 2019



TRADITIONEN TRO. SAND var selvfølgelig til Hjemløsedagen 2019 på Rådhuspladsen. Vi delte smøger og materialer ud - og gjorde hjemløse klogere på SAND - og hr. og fru Danmark klogere på hjemløshed.

FOTO: KIM ALLAN JENSEN, SAND HOVEDSTADEN

JEG HAR EN DRØM

AF STEPHANIE Y. STRANDBERG

Jeg har en drøm om et fysisk hus i form af en hjemløseforvaltning/enhed, hvor sagsbehandlingen er uafhængig af Københavns Kommune.

Der findes i dag ingen større hjemløseforvaltning, men der forefindes en socialforvaltning, som er delt op under misbrugere, handicappede, psykiatribrugere samt hjemløse.

Ydermere er der kriminalforsorgen, som bl.a. varetager forvaringsdomme. Her ender kriminelle i psykiatrien og forbliver der pga. at de ikke kan få anvist en bolig. Som eksempel på dette kan man bare se på Lindegårdssagen, hvor en psykisk syg kriminel blev direkte udskrevet i utide grundet pengemangel og henvist til bostedet Lin-

degården, hvor han tragisk knivdræbte en kommunal medarbejder.

Jeg har en drøm om, at der bliver skabt en hjemløseforvaltning i samarbejde med og for borgeren.

Svaret kunne være at give den enkelte hjemløse muligheden for selv at præge rummene i form af et kreativt og håndværksmæssigt arbejde, eller administrativt i det omfang, man nu lyster.

Jeg har en drøm om at kunne gå til en læge, uden at blive dømt for, hvor på den sociale rangstige, jeg kommer fra, men at blive set som et menneske, der skal diagnosticeres på samme vis som andre borgere i samfundet.

Jeg har en drøm om at kunne ses som et

menneske, der skal hjælpes ud af mit problem. Ikke som en sag med kassetænkning. Vi er mange, der måske har nogle skavanker både fysisk, mentalt, samt socialt, men man skal ikke skue hunden på hårene. Vi vil også gerne bidrage og vi vil også gerne høre til.

Optimalt set, ville denne forvaltning være på brugerens præmisser og medvirke til at skabe sjæl omkring os. Måske ville denne forvaltning ikke føles som et koldt og klinisk kontor.

Måske ville det føles som, at vi både bliver set og hørt. Et sted, man ikke bliver stigmatiseret. Et sted man finder en slags familie og et sted hvor man kan komme hjem.

Tænk engang hvad der kunne skabes, hvis bare man øverst oppe fra kunne "undvære til en hjemløs".

Jeg har en drøm om, at vi ikke længere skal udsættes for stereotypificering som lettere sagt betyder, at vi stemples ud fra den

baggrund vi har, samt ud fra hvilke problemer vi kan få, som eksempelvis kunne være dobbeltdiagnoser, misbrug, uafklarede komplekse traumer osv.

Jeg har en drøm om mit og dit land der bygger på næstekærligheden, vil give os

plads til også at være her, til at omfavne den skævhed vi går rundt med. Kære Danmark. Jeg er din kommende nabo og snart vil du indse, at jeg ikke er så anderledes fra dig.

Jeg har en drøm, hvad er din?

Café Klare vinder Hjemløseprisen 2019

Cafe Klare vinder prisen med begrundelsen, at der er masser af kærlighed på Cafe Klare og altid en seng at sove i for kvinder, der ikke har andre steder at gå hen. Kæmpe tillykke herfra!

REDDET PÅ MÅLSTREGEN

Som der tidligere har været skrevet her i SANDsiger (august 2019, red.) var Café Klare tidligere på året truet af lukning. I begyndelsen af oktober blev deres eksistens dog sikret da man fik midler til at fortsætte - og ikke mindst til at bibeholde åbningstiden fra kl. 19.15 de næste 2 år.

Foto: Mændenes Hjem (lånt fra Facebook)



KØBENHAVN ER IKKE DEN ENESTE BY, DER FOR NYLIGT HAR HOLDT HJEMPLØSEDAG. OGSÅ I ESBJERG HOLDT MAN EN VELBESØGT UDSATTEDAG D. 23/10.

FRA SANDs FACEBOOK: "Det sociale fællesskab er begrænset af mine psykiske udfordringer, hvilket indebærer at det er en udfordring i sig selv at tage initiativ, overhovedet at gøre noget. Jeg er gået i stå.

Det bedste for mit helbred og min psyke er ikke at bo i egen bolig, men derimod at bære min bolig på min ryg under en varm sol.

Livskvaliteten er så ekstremt udfordret netop fordi jeg er tvunget til at bo ét sted for overhovedet at modtage hjælp og støtte. Den bedste hjælp jeg kunne få og har brug for, ville være, hvis jeg kunne få frihed til at opholde mig hvor jeg har lyst til, fremfor at sidde "fængslet" i en bolig.

Sociale fællesskaber foregår for mig på min vej, og ikke et sted, man tager hen for så at tage "hjem" igen til "fængslet". Jeg opfatter mit hjem som et fængsel, jeg er nødt til at bo i, for at få hjælp og på sigt forhåbentlig snarlig pension. Det første der sker den dag er, at jeg opsiger min lejekontrakt og passer godt på mig selv. Den dag kan jeg trække vejret frit igen".

Bog med tekster fra SANDs skriveworkshops er udkommet

I 2015, 2016 og senest i 2019 holdt SAND en række skriveworkshops. Formålet var oprindeligt at klæde deltagerne på til at dele deres livshistorie – og dermed gøre andre kloge på hjemløshed. Vi arbejdede også med livshistorier på kurserne – og med at skrive. Men teksterne bevægede sig væk fra de klassiske oplæg, gik måske et spadestik dybere, berørte andre ting end det der direkte havde med hjemløsheden at gøre, men som stadig var en del af den personlige historie. Og de blev helt fantastiske. Så fantastiske at det ret hurtigt blev besluttet at forsøge at få dem udgivet. Og det er nu lykkedes. Og vi er temmelig stolte. Det er den mest fantastiske bog. Stilfærdig, højtråbende, insisterende, underfundig, brutal, humoristisk.

“At drømme så stort / at det dårligt kan være i min lomme” kan bestilles hos boghandleren. Pris 160,-



“Jeg savner at være sulten efter noget andet end mad. Hungrende efter alt andet end det man kan indtage. Egentlig savner jeg måske bare at være mere glad og ikke bare skulle overleve de næste par dage”

“Jeg kan huske følelsen af uretfærdighed. Vrede, had til “systemet”.

At drømme så stort at det dårligt kan være
i min lomme.

“Mange har jo gået med undertrykte og fortrængte minder i måske 25 år, så det har for nogle betydet meget at dykke ned i alle de ting, man måske har forsøgt at fortrænge.

Det var til tider en følelsesmæssig rutsjetur (at være på skriveworkshop, red.), men alle var klar til at hjælpe hinanden.”

Pino, SAND, i Kristelig Dagblad

LYS I MØRKET. Kirkens Korshær holder lystænding for hjemløse d. 11/11 kl. 19.00 i en lang række byer for at markere at der over hele landet er mennesker der lever uden fast tag over hovedet. Kontakt din lokale Kirkens Korshær for at høre mere om hvor arrangementet løber af stabelen i en by nær dig. SAND er med til at støtte op om dette fine tiltag for at sætte fokus på hjemløshed. Vi ses derude!

Der er events i disse byer:

Aalborg, Randers, Silkeborg, Aarhus, Horsens, Vejle, Herning, Holstebro, Sønderborg, Esbjerg, Svendborg, Odense, Fredericia, København, Nykøbing Falster, Rødby, Nakskov, Roskilde, Holbæk, Helsingør, Slagelse, Korsør, Skælskør og Ringsted...



**DEAD
LINE**

SANDsiger er og også dit blad - og der er også plads til din historie. Skriv eller ring til Sofie på 22470323 eller sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er den 21/11.

3 1 5 1 D D E R K O R P S



BISIDDERKURSUS

19. - 20.11. 2019 kl. 10.00

Frederik VI's Hotel
Rugårdsvej 590, 5210 Odense

- Jura
- Kommunikation
- Konflikt håndtering
- Casearbejde
- Tips & Tricks i bisidderrollen
- Workshops for studerende og SAND folk

KURSET ER GRATIS • AFHOLDES SAMMEN MED STUDERENDE
TILMELDING PÅ WWW.SANDUDVALG.DK

Info: René på tlf. 30 73 50 30/Nancy tlf. 30 73 65 48

SAND
DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION
Sundholmsvej 34, st. Telefon: 89 93 70 60
2300 København S www.sandudvalg.dk

KALENDER	TID	STED	INFO / TILMELDING
November			
19-20/11 Bisidderkursus	10:00	Frederik d. VI's Hotel, Rugårdsvej 590, Odense NV	René, tlf. 30735030
December			
10/12 Bestyrelsesmøde i SAND	10.30-15.00	Villa Gulle, Østervoldgade 44, Nyborg	SAND, tlf. 89937060
17/12 Fælles SAND	10:30-15:00	Sted følger	SAND, tlf. 89937060

KOLOFON

UDGIVER: SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION
REDAKTØR: SOFIE BAY-PETERSEN
OPLAG: 2.000 STK.
TRYK: PRINFOTREKRONER
DESIGN: ETCETERA DESIGN.DK / LAYOUT: SAND

KONTAKT

SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION
SUNDHOLMSVEJ 34 ST.
2300 KØBENHAVN S
TELEFON: 89 93 70 60
SAND@SANDUDVALG.DK / WWW.SANDUDVALG.DK

