

# SANDSIGER

NR 5 MAJ 2020



**SAMMEN ALENE.** Corona-liv på gaden. Tak til Liv fra Hue Forbi. Foto: Liv Madsen

## AT VÆRE HJEMLØS UNDER CORONA

AF NATALIA CZARNOWSKA, SAND HOVEDSTADEN

Jeg har OCD. Noget af det har noget med lige tal at gøre og andet er meget baseret på bakterierangst fra andre mennesker. Så jeg har i mange år gået med alcovens/sprit og konstant brugt den mellem håndtag og håndtryk. Ikke været vild med krammere og holdt afstand i det offentlige - og fået helt angst i proppede busser og tog. Jeg kunne finde på at hoppe af.

De første par dage efter Corona brød ud, tog jeg det heller ikke seriøst, men følte, det i hvert fald bekræftede lidt mine tvangstanker og jeg nød lidt, at folk faktisk var begyndt på at gøre, som jeg hele tiden har syntes man burde. Jeg nød vildt afstanden i togene, at folk

pludselig smilede og ikke kiggede skævt til mig, hvis jeg på en bustur flere gange sprittede fingre af.

Men jeg fornemmede også den ekstra store cirkel omkring mig, hvis folk fx. fik øje på ens Husforbi nøglering. Og det er også den anden del af min angst. At andre synes jeg er klam.

Noget af det var måske bare i mit hoved, men jeg tror nu folk nok lidt hurtigere holdte afstanden fra hjemløse og droppede fx. Hus Forbi avisen, før de droppede en masse andre ting. Og da folk begyndte hamstre, tænkte jeg også lidt: Shit! Det har jeg da hverken plads eller råd til også at gøre, så styr jer lige, folk!

Mit herbergsliv/hjemmeliv blev også lidt mere stramt. Jeg stoppede helt med at bruge fælleskøkkenet og gik så lidt som

muligt på wc. Humøret daledede tydeligt hos flere beboere og folk blev lidt mere i egne cirkler.

Da Corona kom sådan helt til Danmark og folk begyndte at blive alvorligt syge og indlagt, gemte jeg mig lige under dynen et par dage og håbede bare på det gik væk. Jeg turde i nogle dage ikke at drikke vand og drak flaske vand på herberget. Min ocd blev vildt trigget over wc'er og køkkener, sådan nogle steder, er i forvejen ikke altid det lækreste og tanken om, jeg har røgallergi og dermed måske ikke de stærkeste lunger, begyndte også at nærme min ocd.

Flere funktioner såsom aktivering og kantine lukkede, de ansatte blev færre og

færre og de der var tilbage, begyndte alle ligne nogen med ocd. Jeg er en Joker og ud ad til har jeg forsøgt at tage det cool, men inden i hamrede mit hjerte lidt for tit og hårdt!

Coronaen og nogle andre faktorer gjorde, jeg pludselig fik rigtig travlt med at komme ud af herbergslivet, og forsøgte mig med min fellow hjemløse kæreste, jeg fandt sammen med på Sundholm, lykken i Jylland. Hvor vi måske havde fundet en billig lejlighed vi kunne overtage. Uden give det for mange tænkedage, tog jeg et

impulsivt valg og vi flyttede!

Det gik så hverken helt som ønsket med bolig eller kæreste og nu står jeg faktisk tilbage og skal se om jeg måske kan få min plads på Sundholm tilbage, da det er det eneste sted jeg må have både min hund og min kat.

Jeg er desuden, trods at jeg har været medicinfri siden slut september sidste år, desværre lige startet på angstdæmpende og beroligende medicin igen. Det havde jeg råd til takket være Hus Forbi, som har lavet geniale tiltag i denne tid for os hjemløse! Jeg har også benyttet mig af et

par nætter på Danhostel i Roskilde, som Hus Forbi også har sørget for, og det har os været skønt med SANDs kaffeklub online!

Så selvom mit hoved fik et mindre ekstra knæk grundet Corona, så har der også været engle på vejen og jeg har følt lidt at man har været lidt "sammen hver for sig". Og folk lærer vel af det her og vi får forhåbentlig en fast bedre hygiejne alle sammen, efter den her pandemi? Og måske bliver vi bedre til hjælpe hinanden og ikke bare tænke: Det må kommunen eller politikerne tage sig af.

### SANDs KAFFEKLUB - VI MØDES ONLINE!

SANDs KAFFEKLUB er mere end en kaffeklub. Her udveksler vi idéer, støtter og hjælper hinanden - og planlægger fremtidige aktiviteter.

Vi mødes i KAFFEKLUBBEN to gange om ugen - mandag og torsdag kl. 13. ALLE HJEMLØSE OG TIDLIGERE HJEMLØSE ER VELKOMNE! Vil du være med, så find os på Facebook - eller kontakt Sofie på 22470323/sofie@sandudvalg.dk

Vi glæder os til at hilse på dig!  
#SAMMENALENE



"HJEM ER ET STED  
JEG ER TRYK"

"HJEM ER ET STED HVOR MAN KAN SLÅ SIG NED MED SINE DYR  
OG FÅ TRYGHED OG VARME OG EN HVERDAG OP OG KØRE IGEN"

"HJEM ER ET STED,  
JEG KAN VÆRE I FRED"

"HJEM ER DET STED,  
JEG BESTEMMER"

# DEADLINE

Er I derude...?

Vi vil så gerne høre fra jer. Hvordan går det i denne skøre tid? Hvad laver I? Hvordan har I det?

Skriv eller ring til Sofie på 22470323 eller sofie@sandudvalg.dk

Deadline for næste nummer er 19/5

# Vejle Kommune skylder hjemløse et rigtigt hjemløsetilbud

AF HENRIK MAS, FORMAND FOR SAND TREKANTEN OG NÆSTFORMAND I VEJLE UDSATTERÅD

Vejle Herberg har igennem mange år levet en omtumlet tilværelse. Både adresse og ejerskab er ændret gennem årene. Nu bliver det Vejle Kommune, der både ejer bygningerne, betaler og bemander stedet. Det giver forhåbentligt noget ro på til gavn for både personale og hjemløse. For hjemløse har fortjent et velfungerende sted at være, så de kan få ro fra gadens stress, jag, vold og misbrug. Som de hjemløses repræsentant og talerør, var det SAND – De hjemløses landsorganisations lokale afdeling, der var med til at starte Vejle Herberg. Det gjorde vi fordi der var et behov blandt hjemløse, som kommunen ikke dækkede. Det var ikke fordi vi ønskede at drive et herberg, men når ingen andre tager ansvar, må civilsamfund og brugerne tage over. Med åbningen af Vejle Herberg d. 1. april 2020, kan man sige at vi er nået derhen hvor vi gerne ville. Kommunen har taget ansvar. Det er vi oprigtigt glade for. Men vi kan ikke lade være med at smide lidt malurt i bægre. Der er en meget klar lovgivning på området der siger, at en kom-

mune skal "tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig" (Servicelovens § 110).

Det gør Vejle Kommunen med de 10 natpladser de tilbyder. Men de gør det ikke efter § 110 i Serviceloven. Steder er ikke er underlagt lov om socialt tilsyn. De skal ikke leve op til de kvalitetskrav og standarder der er for området. F.eks. skal boformer efter § 110 være et døgntilbud – ikke et tilbud der er åbent fra kl. 21 – 7. Der er en masse forhold som Vejle Kommune ikke behøver at leve op til fordi de ikke vil etablere et ordentligt og statsgaranteret tilbud til byens hjemløse. Til gengæld går de så også glip af 50 procents refusion fra staten.

Vejle Kommune har aldrig været kendte for at give mere end højst nødvendigt til udsatte borgere. Og det er slet og ret meget billige at drive et tilbud med begrænset åbenhed og med begrænset faglighed end at drive et tilbud, der lever op til nutidens standarder for herberger for hjemløse selvom man får halvdelen af regningen betalt. Så når Vejle Kommune forsøger at høste roser for dette initiativ,

burde vi rettelig sige, at det er kun første skridt på vejen. Der er lang vej endnu før tingene bliver gjort efter bogen – lovbogen vel at mærke.

Det er objektivt set uforståeligt at Vejle Kommune ikke har et rigtigt herberg. På papiret har vi ca. 100 hjemløse (Kilde: Hjemløshed i Danmark 2019, VIVE). Vi har lige overhalet Esbjerg Kommune befolkningsmæssigt. I Esbjerg har man 3 tilbud med tilsammen ca. 100 pladser. I Horsens, som bymæssigt er på størrelse med Vejle, har man 2 tilbud og knap 40 pladser. Vejle har heldigvis færre hjemløse end Esbjerg, som har 50 flere hjemløse end os. Vi har til gengæld 50 procent flere hjemløse end Horsens. Men stadig ikke noget rigtigt herberg. Vi har en natcafé, hvor du kan få en seng at sove i. Et herberg har en seng med 4 vægge omkring sig og en dør man kan lukke.

Vi har ly for natten, for det dårlige vejr. Et herberg er åbent 24 timer i døgnet og man kan få hjælp og støtte til at få styr på sit liv. Vi ønsker os den mulighed hjemløse i andre byer har. Vi ønsker os et tilbud, der lever op til lovens bogstav. Vi ønsker at Vejle Kommune tager sit ansvar alvorligt.

## SAMMEN ALENE

Jeg er en del af LVS' (Landsforeningen af Væresteder) virtuelle værested på Facebook.

Vi spiller Banko, laver mad, synger og der er gæsteoptrædener og koncerter. Der bliver lagt en ugeplan op.

Jeg er rigtig glad for at være med. Så har jeg nogen jeg kan sidde og snakke med og være med sammen med, mens mit rigtige værested er lukket ned. Ellers sidder jeg jo bare herhjemme og røvkeder mig. Og hvis nogen skriver de har det skidt eller sådan - så kommer der en masse virtuelle krammere.

Helle, Holbæk



**FINT SKAL DET VÆRE.** Helle fejrede også dronningens 80 års fødselsdag fra karantænen i sin lejlighed. Og der manglede ikke noget. Hverken oppyntning eller lagkage.

# CORONA-LISTEN

Hvad har været det værste under Corona - og er der noget der har været godt? Her er en række SAND folks liste over NOT og (meget lidt) HOT i denne svære og mærkelige tid.



»Der mangler herbergspladser.«

»Ikke at kunne se sin familie og venner, at føle sig så alene og være bange for om man nu bliver smittet hvis man går ud for at handle og især hvis man er en af dem der ikke kan tåle at blive ramt.«

»Ikke at kunne sælge sine aviser, så man kan få mad og smøger.«

»Det værste, personligt, har helt klart været det af-savn, ved ikke at have været i fysisk kontakt med mennesker, et kram, et klap på skulderen og så har det ramt mange af dem, jeg kender økonomisk ved at flere føde-vareoverskudssteder har lukket og man pludselig skal betale fuld pris. Da jeg jo arbejder med EAPN (European Anti Poverty Network) hører jeg også frygtelige historier fra rundt omkring i EU, hvor hjemløse og fattige bliver overset når alt er lukket. Lige fra mad, overnatningssteder og ingen test eller hjælp i sundhedssektoren.«

»Ikke at kunne hæve penge pga. manglende bankkort.«

»Jeg må indrømme, at jeg er noget mere social end jeg troede. Savner min familie helt skrækkeligt, ikke at give dem et knus og et kram er svært synes jeg. Savner SAND møderne, det er en rigtig dejlig organisation at være med i. Fint der er komsammen over nettet, så ses vi der. Savner fredagene på Montagen, hvor vi mødes nogen tøser og har et par hyggelige timer sammen.«

»Det værste ved coronaen er at jeg ikke kan se min familie og venner. Er hudsulten, jeg mangler kram som ind i pokker. Jeg kan heller ikke komme i svømmehallen. Det er totalt øv.«

»Savnet af min datter er det værste. Ved ikke hvad det bedste er, man er lidt i et limbo hvor man bare afventer.«

»Al den alenetid.«

»Det bedste er at SAND og LVS har lavet grupper så vi kan ses og skrive sammen. Det giver meget. Og LVS har lavet en ugeplan om hvad vi kan lave sammen hver dag. Det er hyggeligt. Glæder mig til at det hele er overstået og man igen kan få alle de krammere vi er vant til begge steder (SAND og LVS, red.)«

»En god ting har været at hjemløse har fået logi på hotel takket være Hus Forbi.«

»Det bedste er det digitale værested som Landsfor-ningen af væresteder har oprettet.«

»Det bedste har været at se at danske politikere godt kan handle hurtigt og enigt og har ydet meget hjælp, og det store samfundssind og næstehjælp blandt borgere.«



SAND - De hjemløse  
@SANDhjemlose

"Jeg får §85 og har idag set min støtte for første gang i 1,5 mdr. Vi har dog snakket lidt i telefon men det kan ikke helt erstatte det"

#hjemløse #sammenalene  
#dksoc #COVID-19

## KALENDER

## TID

## STED

## INFO / TILMELDING

**BEMÆRK! ARRANGEMENTERNE GENNEMFØRES KUN HVIS DE KAN AFHOLDES I TRÅD MED MYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER VEDR. CORONA!**

### Juni

23-24/6 Tillidsmand I

10:30

Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart

SAND, tlf. 89937060

### September

23-24/9 Temadage 2020

10:30

Musholm, Musholmvej 100, Korsør

SAND, tlf. 89937060

## KOLOFON

## KONTAKT



UDGIVER: SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION  
REDAKTØR: SOFIE BAY-PETERSEN  
OPLAG: 2.000 STK.  
TRYK: PRINFOTREKRONER  
DESIGN: ETCETERA DESIGN.DK / LAYOUT: SAND

SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION  
SUNDHOLMSVEJ 34 ST.  
2300 KØBENHAVN S  
TELEFON: 89 93 70 60  
SAND@SANDUDVALG.DK / WWW.SANDUDVALG.DK