

SANDSIGER

NR 12 DECEMBER 2022



HOME IS WHERE I PARK. For nyligt kunne Kristine og hendes dyr fejre to år i deres mobile hjem. FOTO: Kristine Hansen

Home is where I park: Guldkaramellen fylder 2 år i dag

"ET HJEM HAR NØDVENDIGVIS IKKE 4 VÆGGE OG EN POSTKASSE. ET HJEM KAN VÆRE MANGE TING. FØLELSEN AF HJEM, ER VIGTIG OG MIT HJEM SKULLE ÅBENBART BLIVE I EN BIL". SÅDAN SKRIVER KRISTINE I DENNE HYLDEST TIL SIT HJEM.

AF KRISTINE HANSEN

For 2 år siden, i dag, skrev jeg under på købskontrakten af min bil.

Et hjem har nødvendigvis ikke 4 vægge og en postkasse. Et hjem kan være mange ting. Følelsen af hjem er vigtig og mit hjem skulle åbenbart blive i en bil.

Jeg var fejldiagnosticeret med ADHD og borderline i 21 år, og derved også fejlmediceret og fejlbehandlet. Jeg kæmpede i mange år med indre kaos, misbrug og hjemløshed på alle planer.

Jeg blev udredt rigtigt i 2019,

og fik diagnoserne k-ptsd og paranoid skizofreni, og har kun deltaget i et 2 års Opus-forløb omkring min skizofreni. Der er desværre ingen rigtig behandling eller tilbud til folk med k-ptsd.

Efter mange år som hjemløs og flytten rundt i hele landet, endte jeg i et bindingsværkshus ude på landet, og troede, at her skulle jeg føle mig hjemme... Men heller ikke her kunne jeg finde hjem.



Da systemet så i oktober 2020 valgte at give mig en førtidspension, så valgte jeg at satse stort på en 8 år gammel drøm. En drøm der krævede store ofre, men også noget jeg var nødt til, for at redde mig selv, endnu engang!

Guldkaramellen blev starten på et nyt liv, et minimalistisk liv, et ensomt liv, men også et liv, hvor jeg langt om længe kan trække vejret og et liv, hvor jeg bestemmer dagsordenen.

Trods udfordringerne med at bo i en bil året rundt, og det, at den til tider skal på værksted og at det til tider er mega-hamrende træls ensomt, fordi jeg sjældent får besøg, så er jeg og dyrene eminent glade for vores liv i Guldkaramellen og lever i pagt med naturen året rundt.

Har ingen planer om at skifte Guldkaramellen ud med 4 vægge.

Så... Hurraaaaa GULDKARAMELLEN 2 ÅR!

AT BO I SIN BIL

Før 1. juli 2021, skulle man have et sted at bo, en folke-registeradresse, for at eje en bil. Dvs at man som hjemløs ikke kunne bo i sin bil. Men dette krav kan der dispenseres fra nu.

Fra den 1. juli 2021 er det muligt at søge Motorstyrelsen om dispensation fra kravet om, at man skal have registreret en adresse som bopæl eller fast opholdssted i CPR-registret for at kunne være registreret som ejer af et køretøj. **Det står i registreringsbekendtgørelsens § 2, stk. 3.**

Læs mere om muligheden for dispensation på motorstyrelsens hjemmeside, www.motorstyrelsen.dk – søg på **dispensation fra adressekravet ved registrering af et køretøj.**

Kilde: motorstyrelsen.dk



Per Bonderup Søhus

Formålet med Housing First var at man skulle have et overblik over borgerens problemer og så hjælpe borgeren med de problemer borgeren har, det hjælper ikke at sætte borgeren ud i en tom lejlighed og så bare lade stå til man skal give borgeren mulighed for at skabe et HJEM mange tidligere hjemløse i Odense har efter flere år i bolig stadig lagner eller badehåndklæder som gardiner 😞😞😞



GLÆDELIG JUL FRA BYENS HJEMLØSE

SAND har fået lavet et julehæfte, som vi i løbet af december deler ud på gader og stræder over hele landet.

Hæftet gør modtageren klogere på hjemløshed, men er også en mulighed for at fortælle, at hjemløses har deres egen landsorganisation, nemlig SAND. Der er også en lille jule-konkurrence hvor man kan vinde biograf-billetter.

Er I nogle stykker der gerne vil dele hæfter ud – eller vil I hjælpe jeres lokale SANDudvalg med det, så kontakt Stinne på tlf. 605545196



Vi er mere end du ser – En kommentar omkring unge hjemløses tanker

AF BENJAMIN KAAS - HJEMLØS PÅ SJETTE MÅNED.

Cirka hver femte hjemløse i Danmark er under 24. Det er i omegnen af tusind unge hjemløse, i en af verdens rigeste lande. Et land, som alle dage har pryd sig af at tage sig af sine svage, uanset alder, herkomst og indkomst. Et land, hvor størstedelen af unge heldigvis har det meget godt.

Men vi er en gruppe der kæmper. Vi er ikke mange, og vi er ikke samlet i forening eller forbund, men løst sammensat på forskellige herberger og forsorgshjem rundt omkring i landet. En del af os bor sågar på venner og families sofaer. Men vi har en ting til fælles, nemlig hjemløsheden, og uvisheden om hvordan dagen i morgen ser ud. Bliver det endnu en skuffende besked på e-Boks fra psykiatrien om at vores tid er aflyst igen? At vi er indkaldt til endnu en samtale omkring ned-sættelse af ydelse hos kommunen grundet manglende jobsøgning, på trods af at vi har udtrykt at det i forvejen er en kamp at klare sig igennem dagen? Eller er

det en besked om at vi skal fraflytte det forsorgshjem vi bor på, fordi vi for femtende gang er faldet tilbage i misbrug?

Men selvom vi ikke er mange, er vi her. Og vi kæmper en kamp for overlevelsen hver dag. Vi viser det måske ikke, men inde bag facaden, er der et konstant psykisk pres for at vi skal gøre det bedre end vi er i stand til. Vi skal gå det ekstra skridt som omgivelserne vil have os til, men vi har ikke nødvendigvis midlerne eller overskuddet til det. Og det er det der gør at vi knækker. Det er det der gør, at vi ikke kommer videre i vores liv, selvom at det er vores største ønske at kunne stå på egne ben. Vores problemer er forskellige, men vores mål er langt hen ad vejen det samme.

Mange af os er bange for at spørge om hjælp, da vi godt ved at den er gal med os. Vi er bange for at blive mødt af mistro og foragt, og så vil vi helst ikke være for meget til besvær. Vi ved lige så godt som jer, at det vi har gang i er noget forpulet pis, og det kun er til gene for os selv og alle andre.

Men nogen af os har nu en gang imellem bare brug for et kram, og få at vide at det nok skal gå. For nogen andre af os, har vi måske bare brug for at blive mødt som et menneske, og ikke som psykisk syg, misbruger eller hvad end vi ellers må kæmpe med. Ikke kun i psykiatrien, på misbrugscentre, men også hos den generelle befolkning.

Jeg kan ikke tale på vegne af os alle sammen, for den magt har jeg ikke fået ved et demokratisk valg. Men dette er blot min umiddelbare iagttagelse af en kollektiv tankegang, hos de fleste af de mennesker jeg har mødt siden jeg blev hjemløs.

Egentlig er det her nok bare et opråb til min egen generation. Spørg nu lige din kammerat om de har det godt. Giv et kram når du føler nogen har brug for det, og spørg for guds skyld om et når du selv har brug for det. Smil til en fremmed, og giv lidt omsorg videre i hverdagen. Man ved aldrig om det er det der gør at en person tør tage skridtet videre og spørge om hjælp.

JULE- LUKKET!

SANDs sekretariat holder julelukket fra d. 23/12 – 2/1 – begge dage inkl.

Deadline for næste nummer er d. 16/12.

Rigtig god jul og godt nytår!



Der er ingen tvivl om at retssikkerheden er nødlidende. Det går selvsagt hårdest ud over borgere, der har stor berøringsflade og stor afhængighed af, at der findes et velfungerende offentligt system, man kan have tillid til.

Hjemløse er nogle af de borgere, der har – eller i hvert fald burde have – kontakt med mange forvaltninger og tilbud. Til gengæld har mange af dem ikke meget tillid til systemet. Det er meget forståeligt.

F.eks. satte Københavns kommune systematisk hjemløse der ansøgte om kontanthjælp på integrationsydelse fra 2017 til 2020 fordi hjemløse selvsagt havde svært ved at dokumentere, hvor de havde opholdt sig i 9 ud af de 10 forgangne år. Det gik ud over 103 hjemløse.

Vi ved at hjemløse smides ud fra boformer uden at få hverken skriftlig begrundelse eller klagevejledning med sig. Og at sagsbehandlingen af dem, der får lov til at klage samler støv hos Ankestyrelsen. SAND førte en sag for en borger, der fik lov til at ligge 4 år i Ankestyrelsen. Da svaret endelig kom, var det en melding om at Ankestyrelsen ikke ville behandle sagen. De mente ikke de havde kompetence til det.

Vi ved at hjemløse ikke får lov at søge ydelser de har krav på at kunne søge om. Vi ved at hjemløse sanktioneres uberettiget i deres kontanthjælp. – ASK SVEJSTRUP, SEKRETARIATSLÉDER I SAND



ÅRETS SAND JULEPYNT

KLIP UD,
HÆNG OP



...OG SPRED DET
GODE BUDSKAB



KALENDER

TID

STED

INFO/TILMELDING

DECEMBER

7/12	Fælles SAND: JULEMØDE	10.00-15	Comwell Odeon, Odeons Kvt. 1, Odense	SAND, tlf. 89937060
14/12	Bestyrelsesmøde I SAND	10.30-15	Villa Gulle, Østervoldgade 44, Nyborg	SAND, tlf. 89937060



UDGIVER: SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION
REDAKTØR: SOFIE BAY-PETERSEN
OPLAG: 2.000 STK.
TRYK: PRINFOTREKRONER
DESIGN: ETCETERA DESIGN.DK / LAYOUT: SAND

SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION
SUNDHOLMSVEJ 34 ST.
2300 KØBENHAVN S
TELEFON: 89 93 70 60
SAND@SANDUDVALG.DK / WWW.SANDUDVALG.DK