

Referat af bestyrelsesseminar, 18. – 19.5.2015

Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie.

Steen kommer senere – kommer kl. 14.00

Afbud: Panda, Bettina, Martin, René Holmgren –

Dagene er sat af til dybere diskussioner. Vi tager beslutninger hen ad vejen.

Punkt 1 og 2 blev udsat til dag to, så Steen kunne være med. I hans fravær tog man i stedet punkterne 3, 7 og 8 (Temadage, FEANTSA og møde med SBH). Punkt 6 og 9 (Opstramning af principprogram og SANDs holdning til flygtninge) blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

I referatet er punkterne listet op efter rækkefølge i den oprindelige dagsorden.

1. Styrker, svagheder og mærkesager for hvert bestyrelsesmedlem (punkt fra sidste møde vi udskød)

Pia: vil gerne bisidde. Hun synes det er vigtigt at hjælpe folk, f.eks. med at blive i egen lejlighed. Hun synes det er interessant at snakke med politikere. Hun vil gerne ud blandt hjemløse og hjælpe med personlige ting og med at få beboerråd op at stå. Hun kan lide at samarbejde lokalt. Vil ikke tale i store forsamlinger. Det til trods skal hun holde en grundlovstale i Odense. Det udfordrer hende.

Eluf: hjemløse skal behandles ordentligt. Af det offentlige og af andre medborgere. Eluf lukker af i ferierne og tager i sommerhus. Eluf synes han er god til at tale med folk. Han er ikke glad for at blive chikaneret. Han kan ikke lide bagtaleri. Han vil gerne bakkes op, når sådan noget sker.

Harald: HOPE er hans hjertebarn. SAND Nordjylland, hvor det går lidt op og ned, står også hans hjerte nært. Han brænder for at hjælpe andre hjemløse. Han er bisidder og opfordrer alle til at henvende sig, hvis de har brug for hjælp. Han er god til selv at løse problemer. Han er ganske godt inde i lovstof. Han har været lidt nede det sidste års tid efter han fik sin blodprop. Han synes det gik for langsom med rehabiliteringen. Men så tog han en beslutning om, at nu skulle han have førligheden i venstre hånd. Efter 3 måneder er den der næsten. Han vil gerne have opbygget en bisidderorganisation i SAND.

Rie: Kvindegruppen har haft hendes hjerte. Men nu er det Hellebro, som er et projekt for unge, der har taget en del af hendes hjerte. Hun synes hun er god til tal og til at samle nogen tråde, til at være tovholder. Hun er god til at søge penge. Hun har en ryg, der driller. Hun skal nok sørge for at sige fra, hvis der bliver for meget/for mange arbejdsopgaver.

Christina: Unge hjemløse under 18 er hendes mærkesag. Hun har også stor sympati for grønlændere. Hun vil gerne have et integrationsprogram for grønlændere. Efterværn og gadehjemløse vil hun også gerne have mere frem. Christina elsker mennesker og mangfoldighed. Hun kan godt lide debat og giver ikke så let op. Det kan måske give bagslag, blive til stædighed. Hun har svært ved at sige nej.

Steen: Vil gerne have forandringer i hjemløsesystemet. Han vil have anderledes boliger til anderledes mennesker. Han vil gerne have påvirket systemet. Han vil gerne have en mere ansvarlig forvaltning af pengene – gøre op med kassetænkning. Han kan ikke forstå, at man hellere vil sende folk på boform til 30.000 om måneden frem for at betale huslejerestance. Han er ikke god til at sige nej. Han vil så meget, men har ikke kræfter til det hele. Han bliver nødt til at økonomisere med sine kræfter. Nogen gange skal han have folk til at sige nej for sig.

Astrid: Hun vil gerne have gjort noget ved Palmehaven, som er det lokale drukskur lige overfor Skansegården. Her brænder folk deres hjerner af med alkohol. Det er også det lokale pushersted. SAND Nordsjælland har en stor mærkesag for at få lukket stedet eller flyttet det, så folk ikke skal kæmpe så meget mod fristelserne. Hun vil have Hillerød kommune i tale om det hensigtsmæssige i, at der er så fristende mulighed for at dyrke sit misbrug. Det er både beboere (måske 30 procent) og andre – pushere, misbrugere og alkoholikere – der bruger stedet. Hun er interesseret i hjemløse kvinder, og efter hun har set så mange unge blive hjemløse, er det også de unge. Hun er bange for at vi er ved at tabe en hel generation.

Endelig er der noget med udflytningen. Hvordan sikrer vi at den bliver konstruktiv. Det er svært at komme ud og være Palle alene i verden, og det er endnu sværere at skabe et hjem uden penge. Hun gaber måske også over for meget engang imellem. Hun kan blive begrænset af at skulle i aktivering eller i job. Har siddet i Lænken, hvor hun også var kasserer. Hun har også været ansat i Lænken.

Kurt: Synes det har været hårdt at få SAND Storstrøm i gang igen. Der har været meget. Han vil gerne rundt på de lokale væresteder og boformer. Har lige været med til at starte et beboerråd på Saxenhøj. Han er god til at snakke med folk. Han har en stor tålmodighed og kan lytte i timevis på folk, der vil hælde vand ud af ørene. Kurt har rygerlunger. Når vejret er fugtigt melder hans lunger pas. Så trækker han stikket. Unge hjemløse synes Kurt der skal gøres noget ved. Han ser f.eks. på Marksgården, at der er mange unge. Han vurderer, at det er ca. en tredjedel.

Kenneth: Han kan alt med hænderne undtagen papirarbejde. Han er glad for at lave håndværksmæssige ting. Er god til at brokke sig. Specielt over kommuner. Skal have lovene i hovedet for at kunne dem. Er god til at skabe overblik. Når han sætter sig noget for, plejer det at lykkes. Har ikke noget imod at stille sig op foran folk. Han er bedre til det overfor folk han kender, men bliver bedre og bedre til det overfor fremmede. Han er en naturmand og ved meget om, at hvordan man overlever i naturen. Kan ikke køre med bus, og transporterer sig i stedet rundt på rulleskøjter. Derfor skal møder og andet helst ikke ligge mere end 25 km fra nærmeste togstation. Han vil gerne have SAND Sydvestjylland i gang igen. Han vil have gjort det kendt lokalt. Han har kontakt til unge hjemløse. Det kniber mere med de ældre hjemløse.

Helle: Vild med SFI tal for tiden. Især for Holbæk Kommune. Hun er god til at bide sig fast i politikere. Hun vil rigtig gerne være aktiv overalt, men har erfaret at det ikke går. Hun kørte ned med stress for 1½ siden. Det har hun lært af.

Hun har været bisidder og være med i Bindex. Hun spørger gerne ind til politikerne i Holbæk, og hvad de mener om den stigning der har været i hjemløsetallene i Holbæk. Hun er god til at være mor over for folk, men vil samtidig have andre til at tage ansvar.

Leif: Rystet over så mange unge hjemløse. Den sidste uge er der f.eks. kommet to kvinder på Skovvang, der ser ud som om de knap nok er konfirmeret. Synes der et kommet flere kvinder på Skovvang. Leif har lært at sige nej. Det har han tidligere haft svært ved. Han vil gerne koncentrere sig om det lokale. Der skal laves nogen samarbejde mellem flere af forsorghjemmene i Vestjylland. Veteran Klubben er Leifs næste mærkesag.

2. Arbejds- og ansvarsfordeling i SAND – opfølgning på punkt fra sidste møde

Ud fra gårsdagens snak kan man hive følgende temaer ud:

Bisidning (plan lavet)

Hjælp til hjemløse, f.eks. Hellebro – eksternt projekt (bl.a. bisidning)

3. Unge hjemløse

Hjemløse under 18

Grønlændere – integrationsprojekt (Århus projekt)

HOPE (int. Arb.gr.)

Kvindenetværket (kører som det skal)

4. Efterværn (lægges i bæk til bolig)

Gadehjemløse

Systemet skal ændres (overordnet SAND opg.)

Anderledes bomuligheder (bæk til bolig).

2. Kontakt til væresteder og boformer – samarbejde mellem dem lokalt

1.SAND udvalgene kræver opmærksomhed og pleje

Bisidning (plan lavet)

Hjælp til hjemløse, f.eks. Hellebro – eksternt projekt (bl.a. bisidning)

Vi har prioriteret 4 opgaver, som ovenstående. Dem skal vi alle arbejde med. Der er også nogle opgaver, der kan lægges ud til arbejdsgrupperne, især Bænk til bolig gruppen skal hjælpe med opgaveløsningen. De kan komme med bud på holdninger og løsninger, som vi i fællesskab kan løfte politisk.

Vi diskuterer flere af punkterne lidt mere.

Hjælp til udvalgene: Nye udvalgsmedlemmer synes det er vigtigt at få noget merchandise. Tilstrækkelig plads på kurser, kan også holde dem til ilden. Pleje af frivillige er også en mulighed. Ryste sammen aktiviteter for nye udvalgsmedlemmer i udvalgene.

Startpakke til nye udvalgsmedlemmer (T -shirt, mm og en pjece om hvad man forventer af vedkommende og hvad man kan forvente af SAND).

Vi snakker om at udvalgene er afhængige af, at der er penge til aktiviteter. Hvis de ikke har nogen penge, kan de søge penge i NSJ puljen, som administreres af sekretariatet. Det kræver at I skriver en mail med et budget over hvad pengene bruges til og at der er en bankkonto at sætte pengene ind på.

Kurser: Kurt vil gerne have genopfrisket sin lovgivningskursus. Der er andre, der gerne vil have en opfølgning engang imellem. Loven ændrer sig og hjernen glemmer.

Vi vil gerne have flere på kurser som lovgivning og bisidning, men vi vil heller ikke presse folk på kursus.

Bisiddere: Center for frivilligt socialt arbejde laver bisidderkurser og der kan laves specialkurser til os. Sofie efterlyser en diskussion, der skal afklare hvem vi vil bisidde for. Det kan let blive en meget stor eller uoverskuelig opgave. Det er ikke alle og enhver, der kan være bisiddere. Det kræver en professionel indstilling. Det kræver også meget af sekretariatet, eller hvem der nu skal stå for at besvare henvendelser fra alle dem der gerne vil have en bisidder. Vi mener vi kan stille krav til kommende bisiddere for at vurdere om de overhovedet er egnede eller ved hvad det vil sige at være bisidder. Der skal være bisiddere i hvert udvalg – bisiddere vi kan regne med.

Vi laver et bisidderkursus i efteråret. Samtidig vil vi forsøge at lave samarbejdsrelationer med både kommuner, andre frivillige organisationer og socialrådgiverstuderende. Vi skal samtidig gøre kommunerne opmærksom på, at hver gang der er en bisidder med, er det fordi de ikke gør deres arbejde godt nok.

Lave samarbejdsaftaler med socialrådgiverstuderende om at de hjælper os eller måske bliver bisiddere.

Kenneth vil gerne have en liste over kurser SAND tilbyder. Ikke nødvendigvis med datoer.

Vi skal huske på at SANDs opgave er at gøre systemet – lokalpolitikere og politikere – opmærksom på hvad det er for tilbud hjemløse mangler og skal have i morgen.

De unge hjemløse ligger godt hos René og omfanget er også OK. Vi snakker om hvor vidt Ungegruppen skal organiseres på en anden måde. F. eks. gøre det til et ungenetværk. Kenneth synes vi mangler en person, der har et overblik over, hvad der er af projekter i ungegruppen. Det er René, der har det. Det er som om det ikke bliver spredt ud. Der laves mange ting flere steder – specielt i Århus er man aktiv. Det er nødvendigt at dele sin viden, hvis vi gerne vil have noget støtte. René vil gerne have en mere formel forretningsgang blandt de unge. De unge er ikke med i udvalgene. De unge siger, de ikke føler sig velkomne eller de føler at de bliver bremset, når de går til møde i udvalget. Kenneth forklarer, at det handler om at finde en gylden middelvej: de unge skal sætte tempoet lidt ned og de gamle skal sætte tempoet lidt op. Vi skal samarbejde, og vi skal ikke tage 1000 opgaver ind om ugen og ikke nå at få dem spredt ordentlig ud.

Steen savner, at der kommer nogle unge kræfter ind i udvalgene. Det havde han håbet på at de gjorde. Han ser helst at de unge ikke laver en selvstændig organisering, men bliver integreret. Kenneth foreslår, at de gamle

definerer de opgaver, de gerne vil have de unge til at løse. De unge har brug for, at der er nogle konkrete opgaver, så de føler sig velkomne. I Århus har man besluttet, at Christina deltager i de unges møder, og de unge har Pino som er deres repræsentant i SAND Århus bestyrelse. Det fungerer godt, synes hun. Det giver en gensidig information. De har fået nogle unge mennesker, der dagligt kommer og spørger om de må være mere med i SAND arbejdet. Konkret gjorde man det i Århus, at man bad de unge hjemløse om at udpege en tovholder i ungegruppen, fordi de synes der var for mange, der lige pludselig talte på SANDs vegne, men som ikke nødvendigvis havde særlig meget indsigt i SAND. Den de udnævnte kunne de give lidt mere viden om SAND. Vi kan også tænke ind, at der skal være en ungetalsmand eller repræsentant på hjemmesiden. Den presseansvarlige i udvalget, kan også henvise til den unge.

Vi laver ikke nogen selvstændig organisering af de unge, men arbejder videre med en Århusmodel, og forsøger at lave andre (nye) tiltag, der kan få de unge mere integreret i SAND:

Sofie har en arrangementsdrejebog, som hun vil bede udvalgene bruge. Så vil det åbenbare sig hvad man skal have hjælp til og hvem der f.eks. skal informere pressen. Så kan vi forhåbentligt undgå at man oplever, at der ikke er noget der kommer ud og deles med andre. Det vil også give et bedre overblik over hvilke opgaver, der skal løses af hvem. Sofie vil indkalde de presseansvarlige til et møde, hvor man diskuterer hvordan man kontakter pressen osv.

René spørger om man kan lave en midlertidig mediegruppe på Facebook?

Christina synes, der mangler noget opbakning til initiativer, der bliver sat i søen. F.eks. har hun været involveret i et musikprojekt, hvor en musiker har spillet penge ind til SAND ved sine koncerter. Hans velvillige indsats kunne vi have brugt mere aktivt. Hun foreslår at der oprettes en mediegruppe, der sikrer at det kommer i pressen.

Sofie arbejder videre med at lave en mediegruppe og tænker ind hvordan relationen skal være til kommunikationsgruppen.

Vi skal formulere løsninger på **efterværn**. Det kan vi gøre med cases. F.eks. Maria fra Odense, Christina fra Århus, Jesper fra Kbh. (ACT.)

ACT er en tidsubegrænset metode, hvor der er flere fagpersoner inde over den hjemløse. De kommer til den hjemløse. ICT er tidsbegrænset og mere traditionel i deres bostøtte. Bostøtten kan tage borgeren med ud til relevante fagpersoner.

Vi snakker om **grønlændere** og om hvad vi kan og skal gøre. Der er masser af projekter, der gerne vil samarbejde med SAND om grønlandere; det grønlandske hus og Kofoed Skole. Christina har samlet en gruppe i Århus, der også gerne vil samarbejde med SAND om projektet. SUS havde også et grønlanderprojekter engang. Der er måske noget vigtig viden der kan bruges. Man kan ikke antage at grønlandere kan begå sig i DK.

Vi lægger det som et lokalt projekt i SAND Århus. Hvis der er andre folk i SAND, f.eks. Gerdt og Hans fra Odense, der gerne vil give en hånd eller har en mening, kan de være med. Men vi skal ikke ud og opfinde nye grønlanderprojekter. Kofoed skole er meget aktive i forhold til grønlandere.

Arbejdsdeling, SAND tøj, hash og alkohol:

Vi diskuterer "dem og os" problematikken. Der er nogen der synes at sekretariatet bestemmer for meget, f.eks. hvem der skal have mapper eller hvilket slags tøj vi skal have. Der er nogen, der argumenterer for at vi skal skelne mellem de folk, der er i udvalgene og de der ikke er. Man kan også kalde dem aktive og ikke-aktive. Det er de aktive, der skal belønnes med tøj eller have en "uniform" f.eks. i form af en jakke. Argumentet for at skelne er bl.a. at det skulle mindske risikoen for at folk skabte sig åndsvage i SAND tøj og derved gav os et dårligt ry, og at uniformen kan bruges som en slags belønning for at yde en indsat – være aktiv. Som det er nu er det tilfældige hjemløse, der ikke nødvendigvis kommer tilbage til SAND, der får SAND tøj eller mapper.

Helle synes det er beskæmmende at Steen sidder i SAND tøj og ryger tjald på en video på Facebook. Steen siger, at den slet ikke skulle have været på Facebook. Derfor blev den fjernet kort efter. Han ryger hash, det står han ved og det vil han nok altid gøre.

Helle er bare rigtig ked af det. Hun har mistet noget af sin respekt for Steen.

René synes også, at der er lidt 'dem og os' på Facebook. "Han skal ikke tro han er noget tanken", hersker også. Han får nogen gange en sviner på Facebook over ting han laver. Det synes han er utaknemmeligt. Kenneth foreslår at man kun skælder ud på hinanden privat, f.eks. via en mail. Eller face to face. Astrid tilføjer at telefonen er opfundet. Den kan også bruges og er nogen gange bedre. Det er for nemt at skrive ting på Facebook. Christina foreslår at man laver en lukket Facebook for bestyrelsesmedlemmer og sekretariat.

Sofie synes ikke Facebookgruppen skal være en lukket gruppe. Det skrevne ord er har meget magt og når vidt ud. Den gruppe gav os kæmpestor respekt i hjemløsemiljøet. Der kan plukkes en masse gode ting derinde. Hun synes, den skal være et åbent forum for folk med hjemløsebaggrund. Det er her vores dybere diskussioner og debatter kan foregå. Andre mennesker kan læse med, men behøver ikke blande sig. Sofie synes det handler om legitimitet. Sofie synes egentlig det var ganske befriende at se Steen ryge tjald. Han er jo ikke et overmenneske, og fred være med at han ryger den fede. Det er jo ikke underligt at han gør det. Han er med i en hjemløseorganisation. Sofie synes ikke vi skal slå hinanden i hovedet. Det behøver ikke være så rigtigt. Vi må lige tage os sammen og fokusere på de væsentlige ting.

Ask tilføjer, at vi skal huske på hvem vi er. Vi er hjemløse, hovedparten har misbrugsproblemer. Det skal der være plads til. Selvfølgelig skal vi ikke lade misbruget være centrum for vores samvær. Det er heller ikke det han oplever sker i SAND. Vi må tro på at folk er ansvarlige mennesker. Hvis man falder igennem, skal man selvfølgelig have det at vide, men det er vigtigt at vi som organisation tilgiver og er rummelige.

Vi snakker om hvor grænsen for misbrug er. Vi er fornuftige mennesker, der ved hvor grænsen går. Der skal være plads til "funktionspromillen", men tommelfingerreglen at man ikke drikker, ryger eller junker i offentligt rum eller deltager i SAND arrangementer eller repræsenterer SAND, i fuld eller påvirket tilstand. Man repræsenterer stort set altid SAND, så det går heller ikke at opføre sig ubehøvet, fuld eller ej, når man går i SAND tøj.

Sofie vil gerne forsøge at inddrage et SAND forum, f.eks. kommunikationsudvalget eller et medieudvalg ved tøjindkøb. Hun har et par idéer til hvordan det kan gøres.

Nogen fra bestyrelsen vil bare gerne lidt mere med på råd, når der skal købes tøj eller gaver til SAND folk.

Astrid siger, at der ikke er nogen der er mere end andre i SAND. Der er nogen der har flere ressourcer end andre. Derfor skal man ikke skelne mellem folk.

Astrid synes det er en fed idé at man får noget, f.eks. en mappe, hvis man kommer til et arrangement.

Steen vil gerne tages med på råd mht modeller og farvevalg.

Kenneth synes det er oplagt at lave en opdeling, hvor nogle ting er merchandise, f.eks. lightere, t-shirts osv, mens større ting er for de aktive arbejdende folk.

René synes vi er ved at snige os ind i en kommunal fælde. Vi er ved at skelne mellem værdige og uværdige folk. Det kan han ikke lide.

Ask siger at vi forsøger at have t-shirts, kasketter, nøglesnore, lightere og postkort på lager. Det kan også kaldes "de små ting" Mapper er blevet købt til temadagene sidste år og efterfølgende givet til Tillidsmandskursister. Når der ikke er nok til at give til alle kursister, smides de i grams blandt interesserede SAND folk. Det samme gælder med hættetrøjer. De er blevet købt til temadagene nogle år. Vi køber rigeligt. De SAND folk der ikke har været med på temadagene kan så få en trøje efterfølgende. Jakker har vi købt til dem der er i SAND udvalget. Ikke for at gøre forskel, men simpelthen fordi de har været så dyre, at vi bliver nødt til at bede udvalgene om at definere hvor

mange folk de har og hvilken størrelse de har for at købe det præcise antal. Vi har ikke råd til at have dyre ting liggende på lager.

Ask spørger om der skal laves om på den nuværende procedure.

Hvem der skal have tøj og hvornår har været udsat for en længere debat. Det ender med at vi ikke laver om på den måde tøj og merchandise bliver indkøbt og uddelt på. Vi kan ikke begynde at skelne mellem SAND folk. Vi kan kun opfordre til ansvarlig opførsel i SAND tøj.

Kenneth siger, at man kan vende tøjet på vrangen når man skal ryge en pipe. Så flasher man det ikke og man fryser ikke.

Sekretariatet gør opmærksom på at de altid inddrager nogen hjemløse i valget af merchandise, men at de gerne vil forsøge at inddrage bestyrelsen lidt mere på en eller anden måde. Omvendt har bestyrelsen respekt for at sekretariatet forvalter deres opgave professionelt og lader dem foretage de nødvendige dispositioner.

3. Temadagene – hvordan kommer vi videre med alle de gode idéer?

Underholdningen var god. Vi var mange, der arbejdede ud fra det samme emne og vi endte op med forskellige produkter. Kenneth synes der er mange planer i forhold til at vi skal kunne nå at føre dem ud i livet. Måske skulle vi nøjes med nogle færre og sætte det som mål fra start. Rie tvivler også på, at alle grupperne kan gennemføre deres aktion, men hendes grupper er nået lidt videre med deres planer.

Christina synes det var godt og givtigt. Grupperne har brug for hjælp for at kunne løfte det efterfølgende. Hun synes det er vigtigt at der er noget mere 'fritid'. Man skal have mere tid til det sociale samvær.

Omvendt har vi oplevet, at folk går i seng, hvis der er ikke er noget programsat. Den form for aftenarrangement, der var forrige år var lidt bedre. Der var der pølser og hygge, men også underholdning.

Eluf nævner Bornholm som et sted man kan lave events. Desuden er der Kulturmødet på Mors eller Feriecampen. Her er folk samlet alligevel.

Spørgsmålet er om man skal slå eventsene sammen for at alle idéerne ligesom bliver til noget.

Astrids gruppe har lagt en event over til SAND Nordsjælland. De vil sætte en ung hjemløs ind i en skoleklasse på VUC.

Astrid synes der manglede et sted at være på Temadagene – et hyggerum.

Pia nævner, at der rigtig mange på Facebook, der kan lide deres events. De kører også videre.

Vi skal huske på, at vi skal være bedre til at tage godt imod nye folk. Der har været et par stykker, der ikke følte sig velkommen. Vi skal passe på med at det bliver for klikeagtigt.

Som bestyrelsesmedlem og ansat har man et ansvar for at inkludere nye folk. Vi må gerne minde hinanden om at de nye skal inddrages. Astrid følte sig meget velkommen, da hun første gang trådte ind af døren i december. Mo fra Esbjerg, synes hun blev godt modtaget, siger Kenneth.

Helle nævner, at hun og hendes udvalg tog sig mest af de nye fra hendes udvalg.

Arbejdsformen med grupper er god. Sekretariatet er lidt fraværende i gr. arbejdet når vi gør det på den her måde.

Til gengæld får vi nogle kvalificerede studerende i grupperne. Medarbejderne kan blive hevet ind i nogle af grupperne for at svare på spørgsmål eller sidder med som observatører.

Vi prøver at samle trådene og måske nogle af eventsene (Sofie).

Vi snakker om, at der er rigtig mange der gerne vil med på tillidsmandskursus, men der er ikke pladser nok. Der er flere der synes det er udvalgsfolkene der skal prioriteres, mens andre mener det er brugerne af boformen, der skal på kursus. I sidste ende er det en blanding af folk der skal med. Vi skal huske på, at mange af dem fra boformerne, der deltager i kurserne, gør noget godt for andre beboere eller bliver meget aktive i SAND på et senere tidspunkt.

Vi snakker om at lave et efterårshold. Det gør vi hvis interessen bliver ved med at være der. Formentligt oktober-december.

Vi kunne evt. fylde op med gamle folk, hvis der er overskudspladser. På den måde kan nye og gamle rystes sammen.

Ønsker til SAND merchandise:

Mapper.

USB stick med SAND mand og thermokrus.

SAND manden må også gerne komme mere med, synes Christina.

Powerbanker min 2800 mW.

Årstal på tøj foreslås der.

4. Facebook: Vi har fået en ny side og vi har vores gamle side. Hvordan bruger vi dem bedst?

Vi har en side og en gruppe på Facebook.

Siden er vores ansigt udadtil. Det har alle store medier, organisationer og kendte mennesker. Her kan alle gå ind og se. Det er administrator, der lægger de store ting på siden, dvs. i spalten på midten (væggen). I den ene side kører opslag fra andre. Siden kan ses af alle - gruppen kan kun ses af folk der er godkendt af en administrator. Alle der er godkendt kan slå alt op i gruppen. Det er kun administrator, der kan slette. Det der skete inde på gruppen var, at der var mange andre organisationer, der gerne ville ind og lukrere på vores medlemmer. Der var mange der var interesserede i at få PR på vores bekostning. Sofie blev mere og mere kritisk i forhold til at slette ting. Til sidst slettede hun med hård hånd.

Fremover skal det være sådan at alle, der skal være med i gruppen skal have en hjemløsebaggrund. Alle andre henvises til siden.

De gode diskussioner i gruppen, kan ophøjes til et indlæg på siden.

Sofie er administrator på siden og vil gerne have et par bestyrelsesmedlemmer, der er medadministratorer. I gruppen er det Christian Geisler og Per Kragh der er administratorer. De er glædet mere i baggrunden i SAND. Det gode er at de har historien med sig. De er velbevandrede i SANDs værdier og måske også mere objektive i deres bedømmelser. På den anden side kan det diskuteres om de har fingeren tilstrækkelig meget på pulsen, nu de er mindre involveret i SAND.

Harald vil gerne være administrator på både side og gruppe. Hvis det bliver for meget, tager vi nogle nye ind. Sofie vil opfordre jer til at sætte debatter i gang på gruppen. Vi skal hive de gamle gruppemedlemmer med hjemløsebaggrund ind igen. Vi skal også have folk til at være med på siden. Det er samarbejdspartnere, hattedamer osv.

Sofie opfordrer til at vi ser på Henning "følg en hjemløs". Han kommer ud til virkelig mange og er rigtig dygtig. Bliv inspireret. Sofie skriver en ugentlig indlæg på hans side.

Christina fortæller at der var en mand, der forærede hjemløse og andre folk i Mølleparken 500 kr. der brugte dem til at lave grillmad og havde en fest med det. Intet blev brugt til bajere. Christina tog en masse billeder. Oplagt historie til hjemmeside og Facebookside.

5. Vi skal have Steen (og evt. andre) i medierne. Hvilke historier skal vi bringe til torvs? (opfølgning fra sidste møde)

Ask, Steen og Sofie sætter sig sammen og laver en plan. Der er masser af SAND mærkesager, som det er oplagt at Steen kan føre frem i pressen. Andre sager, hvor vi har en oplagt case, får vi casen til at løfte og måske en anden SAND talsmand. Det kan f.eks. være på ungeområdet, hvor det er en ung og René/Christina/Kenneth.

6. Principprogrammet trænger til at blive strammet op og nye principper skal måske tilføjes?

Steen har læst principprogrammet igennem. Han synes ikke der er noget, der skal slettes. Ask og Steen er enige om at der mangler en holdningsformulering omkring Housing First. Den kan Bænk til bolig gruppen lave.

7. FEANTSA – hvad kan og vil vi bruge vores europæiske engagement til?

Ask fortæller om F. Hvad er det og hvad laver de. Kort sagt er det en europæisk organisation for nationale organisationer på hjemløseområdet. Typisk er det organisationer, der har væresteder og boformer. Det kan være Frelsens hær (Salvation Army) eller andre kirkelige organisationer. I DK er Kirkens Korshær (Kompasset), Projekt Udenfor, Kofoeds Skole, Overførstergården og Blå Kors Pensionat Taastrup medlemmer. SBH har været med indtil nu, hvor de har meldt sig ud fordi de ikke synes det giver mening at være med mere. De er utilfredse med den måde F's beslutningsprocesser foregår, det manglende demokrati og fordi de ikke synes de gider bruge tid på et foretagende, som de ikke kan forsvare. Alle danske medlemmer, der deltog i den sidste generalforsamling i F. er enige om, at den måde beslutningerne foregik eller blev trukket ned over hovedet på generalforsamlingen på, ikke stemte overens med den måde vi plejer at gøre tingene på i DK.

Nu SBH er gået ud, er SAND det eneste medlem i DK, der kan sidde i bestyrelsen. Vi har kæmpet flere år for at få lov til at sidde i bestyrelsen. Ask synes dog det er noget spild af tid at sidde der, og han frustreret over den lemældige tilgang man har til sine vedtægter. Men han gør det selvfølgelig, hvis bestyrelsen ønsker det 3 scenarier: vi kan opgive vores bestyrelsesplads, vi kan fortsætte kampen i bestyrelsen, vi kan sende en brugerrepræsentant i bestyrelsen.

Konklusion: Vi fortsætter i F.'s bestyrelse. På sigt vil vi gerne skifte Ask ud med en brugerrepræsentant. Vi skal bare finde den rette. Ask ser sig rundt.

HOPE: Harald synes, at vi skal indsætte Derek (Skotland) som generalsekretær i HOPE i stedet for Harald. Harald synes der skal yngre kræfter til. Michael er syg. Vi ved ikke hvor alvorligt det er.

Vi har et ansvar for at øve indflydelse.

8. Møde med SBH (Sammenslutningen af boformer for hjemløse i DK). Vi har jævnlige møder med dem. Hvad skal vi have på dagsordenen til næste møde?

SBH står for S sammenslutningen af Boformer for Hjemløse i Danmark. Indtil i år har man været medlem af SBH ved at deltage i deres konferencer. For nyligt har man lavet det om til en egentlig forening med medlemmer. Ask mener, det er for at få de fordele det giver, bl.a. større mulighed for politisk indflydelse. Det er vigtigt for dem at kunne vise hvor mange og hvem de repræsenterer.

Vi har altid samarbejdet med dem. Vi har fx typisk været enige om bibeholdelse af selvmøderprincippet, og at der skal være en vis kvalitet i tilbuddene. Og så er der en række punkter, hvor vi ikke er så enige. F.eks. i forhold til udsmidninger og kvaliteten af beslutningerne bag.

De sidste fire år har vi holdt en konference sammen med dem, hvor vi har været fælles afsender.

SAND har de sidste år holdt regelmæssige møder med SBH. Ambitionen er to gange om året – realiteten er én gang årligt. Og nu er det ved at være på tide. Ask og René deltager fra sekretariatet – og så 4 fra SANDs bestyrelse. Hvad skal mødet handle om?

Idéer:

- Aktivering på forsorghjem, fx dusør for at hjælpe folk godt ud fra boformer.
- Hjemløsestrategien: hvordan løfter vi, at mange har svært ved at få plads på §108 – §107
- Udsmidninger, bortvisninger og karantæner på forsorghjem. Man får ingen grund – man bliver bare vippet ud. Der er ingen klagemuligheder.
- Hvad skal boformerne tilbyde? Tilbuddene svinder på forsorghjemmene - fx er der steder hvor der ikke længere er aktivering, kosten bliver dårligere – eller forsvinder. Generelt: hvordan kan man forhøje levestandarden for beboerne? Herunder kan man også diskutere familierum, hundeplasser.
- Indskrivningsgrunden til boformen er også det man ryger ud på: Du kommer ind pga dit hashmisbrug – men du kan også blive smidt ud hvis du ryger en joint.
- Alkohol-/misbrugspolitik på forsorghjemmene. Differentierede tilbud – fordele og ulemper. Regler mm. Akutmodtagelse inden for begge typer. Ellers er der nogle, der kommer i klemme.

- §110 som akutmodtagelse – hvordan skal denne lov forstås? Skal alle §110-tilbud have akutfunktion? I SAND ligger det os på sinde, at alle hjemløse der har brug for en plads kan få det. Man skal altid kunne anvise et tilbud et andet sted. Det står i loven at kommunen skal sikre at der er et tilstrækkeligt antal pladser. Det bliver en sovepude for kommunen – de henholder sig til, at der på landsplan er pladser nok. Det er landsdækkende tilbud – dvs. at man godt kan blive henvist til et tilbud i en anden kommune. Der er flere dilemmaer forbundet. Hvad skal en henvisning indbefatte? Er det et udprint fra en hjemmeside med en oversigt over tilbud, eller er det at sikre at borgeren har fået en plads? Fx overbelægning: SAND har været til møde med KK flere gange for at snakke overbelægning. Forstanderne melder ikke ind til kommunen, at de har overbelægning – men når SAND ringer rundt og tjekker fortæller de, at de afviser folk hver eneste dag.

Christina, Astrid, Harald og Kurt tager med til møde med SBH sammen med Ask og René. Kenneth går med i gruppen som suppleant hvis der er afbud. Efter august er Kenneth dog i skole – så tager Steen over som suppleant for suppleanten :)
SBH har lige holdt bestyrelsesmøde, 5. maj. Det kan godt være der går et stykke tid før de har igen. Ask kontakter SBH for en dato.

9. SANDs holdning til flygtninge. Der kommer meget snart en debat, hvor vi bør have et standpunkt. Det formulerer vi.

Udskydes til næste møde.

10. Mødedatoer

Årets bestyrelsesmøder: 29.6. kl. 10.30 - 15 i Odense, d. 8. 9., d. 3.11. og d. 9.12.

11. Evt.

Vi diskuterer om vi har nogen betænkeligheder ved at tage på Folkemødet, når PET vurderer at det er et højrisikoarrangement. Der er stemning for at vi kvæler al hadet i kærlighed. Vi lader os ikke skræmme. Vi laver en beredskabsplan når vi mødes d. 28. maj. Det er under alle omstændigheder godt at have sådan en.

Helle gentager sit ønske om at hun gerne vil med.

Vi snakker om, hvor vidt det er et uheldigt signal, at Pia tager med SAND Hovedstaden til Folkemødet, når hun ikke gav udtryk for at hun ville med i SAND delegationen på sidste bestyrelsesmøde. Det står SAND Hovedstaden frit for at tage de folk med de har brug for, for at løfte opgaverne. Desuden er der SANDs aktivitetsgruppe, der også tager folk med. Det giver lidt forvirring. Vi diskuterer også om folk selv skal betale for deres billet til Bornholm. Der er nogen der taler for, at hvis man har lyst til at deltage, skal man gøre det. Andre siger, at det er et princip at SAND holder en udgiftsfri.

Endelig skal det tages i betragtning, at de folk der skal med, skal opføre sig ordentligt for at alle kan få sin nattesøvn.

Christina om hund: Hun sagde før bestyrelsesseminaret, at hun gerne ville have sin hund med, hvis det kunne lade sig gøre. Det lovede vi at undersøge muligheden for. Hun fik først at vide det ikke kunne lade sig gøre kort før mødet. Hun synes hun er blevet holdt lidt for nar. Hvis vi ikke ville undersøge det, hvorfor så ikke bare sig nej fra starten? Susanne beklager. Det var meningen at vi ville undersøge det. Ask siger, at han pegede på vandrehjemmet her, fordi det var det eneste af de steder han kendte, han kunne forestille sig en hund også var velkommen.

Christina har fundet flere steder på Fyn, hvor man må tage hund med.

Vi tager hende med på råd næste gang, der skal laves noget med overnatning. Næsbylund kan man bl.a. have hund med. Det sted har vi brugt før.

Folketingsvalg. Det er vigtigt at vi sætter noget fokus på det. Vi skal ud og sætte hjemløse på dagsordenen. Vi kan lave omvendte paneldebatter, hvor vi er panelet og politikerne stiller spørgsmålet. I udsatterådene i Taastrup og Randers vil man lave debatmøder. Stemmer på kanten laver ikke noget.

Det er vigtigt at vi er til stede, når det sker. Vi er i tvivl om hvor meget vi selv skal arrangere. Det er måske bedre at komme med noget indhold.

Ask laver nogle spørgsmål til politikere. Vi kan også bruge noget af det materiale vi har fra folkemødet.

Eluf er en atypisk hjemløs, der ifølge nogen, måske kun har været husvild. Han har boet på Vibohøj en overgang men er ikke belastet af misbrug, som flertallet af hjemløse.

Eluf røg ud fra det kollegium han boede på. Derefter på Vibohøj. Senere flyttede Eluf i lejlighed, som han senere købte fordi han arvede nogle penge.

Steen kunne godt tænke sig, at bestyrelsesmedlemmerne hver især skriver ned hvad de er gode til og sender det til ham. Noget står i referatet, men måske ikke det hele. Han vil gerne have overblik.

IDE: Vi skal lave en kategori på hjemmesiden, der hedder "vidste du" eller noget lignende. Her skal vi have historier om de små ting, som man ikke tænker på. F.eks. at hjemløse knap nok kan få en bankkonto og slet ikke kan få en budgetkonto som hjælp til at styre sin økonomi. De har allermost brug for det. Det kan også være et telefonabonnement eller andet man ikke kan, når man står i Ribers.

IDÉ: Vi skal lave en lap, hvor der står hvad du skal huske på, når du udtaler dig offentligt. F.eks. "Husk at du er hjemløs, der udtaler dig. Du skal bruge din egen historie og/eller tale om den viden du har fra andre hjemløse." Vær kritisk men gerne løsningsorienteret. Husk også at rose de gode tiltag, der laves for hjemløse"